

ORDE VAN DIENST

Eredienst zondag 8 november 2020

Protestantse Gemeente te Rozenburg

Voorganger: Ds. B. de Haan

Woord van welkom (door ouderling van dienst)

Antifoon: 711d

Blaas de trompetten, juich voor uw koning.

Lied 98:1

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

- Bemoediging en groet

Lied 98:4

4. Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken wees verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.

Antifoon: 711d

Blaas de trompetten, juich voor uw koning.

- Gebed bij de Schriften
- Moment voor de kinderen
- Lezen: 1 Tess. 4:1-3a, 13-18 door de lector

Lied 748:2,3, 5 “Dan klinken de bazuinen luid”

2. Dan klinken de bazuinen luid tot aan de verste kimmen.

Dan zullen alle doden uit hun smalle graven klimmen.

Maar die nog op de aarde gaan,

die zal de Heer van stond af aan

tot nieuwe mensen maken.

3. Als Hij het boek geheven houdt

en leest wat staat geschreven,

wat ieder mens zo jong als oud op aarde heeft bedreven,

hoort ieder mens Hem bevend aan,

hoort ieder wat hij heeft gedaan de dagen van zijn leven.

- Lezen: Mattheus 25:14-30

Lied 180

1. De heer gaat naar het buitenland.

Het geld dat hij bewaarde, talenten die hij spaarde,
geeft hij ons in de hand.

2. De heer deelt zijn talenten uit.

Verstop ze niet in aarde, ze hebben grote waarde.

Deel ze van harte uit.

3. Wanneer hij thuiskomt, vraagt de heer:

'Begroef jij mijn talenten? Of zorgde je voor rente?

Dan geef ik je nog meer.'

4. Al is de winst nog maar zo klein,

wie liefde durft te delen, die kan het nooit verspelen.

Je hoeft niet bang te zijn.

•Preek

Lied 747:1, 7,8

1. Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.

God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde wordt stralende en puur.

God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.

7. Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal,

en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal.

Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed,

en van de stroom des levens drinken wij daar met God.

8. Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

- Dienst van de gebeden
- Mededelingen door ouderling, gegevens over de collecte

Lied 912:1, 2, 4, 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen (gezongen Amen)